

- Bericht van pater John Straathof

Sent: Thursday, October 10, 2013 7:17 PM

Subject: Verklaring van de foto's



1 Achterkant van het nieuwe missiehuis. Er zijn vier slaapkamers boven en een slaapkamer met vier bedden voor seminaristen. An de rechtse kant is een boekenkamer. Alle kamers zijn bezet. Beneden is de keuken, de eetkamer gecombineerd met woonkamer. Op het einde links is de kapel. Aan de linkerkant beneden is een logeer kamer, daarnaast een WC en kantoor en een ruimte voor de was, een douche en een bed voor de vrouwelijke kok.



2. De voorzijde van het huis. Achter de veranda is een vergader ruimte. Aan de linker ziet u de kleurige raampjes voor de kapel en daarboven voor de boekenkamer. Boven rechts zijn de gekleurde ramen voor de trap.



**3.** Dit is voor aanzicht van de basis school. De school heeft elf klaslokalen. Ook nog een lokaal met computers, en een lokaal voor de bibliotheek, en een natuurkunde lokaal. Daaronder zijn de WC,s.



**4.** Dit is de achterkant van de school. De school is nog onvolledig. Er moet een soort gelijk school blok komen tegen de achterkant aan. We kunnen dan een dubbele stroom van leerlingen hebben verdeel over 22 klassen. De school heeft nu 262 kinderen. Door de tijd moeten dat 1400 kinderen worden.



5. Speeltijd voor de kinderen. De blauwe kleding is voor spel en gymnastiek op vrijdag. De kinderen op school variëren in leeftijd van vier tot dertien jaar.



6. Dit is onze tijdelijke kerk. We zien de koor dirigent en de koorleden kleding. We kijken ook een beetje in de kerk. Wij hebben op een zondag gewoonlijk twee diensten. Het aantal kerkerden is ongeveer 800. De zondag school heeft nog eens een kleine twee honderd leden. Wij zijn plannen aan het maken voor een echte kerk.



7. De priesters en de misdienaars. Wij hadden een pas gewijde priester op bezoek. Zelf zit ik met een blank gezicht naast hem. we zien de misdienaars in hun kleurrijke kleren die combineren met de kleur van de kleren van de priester. Hun leeftijd varieert van tien tot 23 jaar, jongens en meisjes.



8. Een gezicht op de aanwezige parochianen. De zondag school staat er niet op. Wij hebben plastic stoelen en geen banken. U kunt ook de staal constructie zien van de kerk. Wij hadden de dag tevoren een huwelijks mis. Daarvan ziet u nog op de versiering.



**9.** De eerste zondag van de maand hebben wij dankzegging kolletje. De kerk is verdeeld in zeven groepen volgens de dag dat je geboren bent. Op deze zondag is er een grote competitie welke groep de grootste bijdrage heeft. Die groep krijgt voor een maand de beker. Pater Straathof leidt hier de zondag groep.



**10.** De schoolkinderen hebben hun eigen gebeds dienst. Zij hebben hun eigen koor en ook hun eigen dirigent. Ongeveer 20 percent is katholiek. De rest behoren tot André godsdiensten. Ieder heeft wel een eigen godsdienst.



11. Een onderwijzer met de kinderen in een klaslokaal. De schoolbanken. Komen tweede Hans uit Canada. Wij knappen ze hier wat op.



12. Dit is het computer lokaal. Alle kinderen krijgen computer lessen, zo dat zij later in de maatschappij passen. Sommige kinderen zijn heel scherp.



**13.** Nog een foto van de computer les. De onderwijzer is een goed getrainde computer man. De kinderen hier zijn van klas drie.



**14.** De school heeft ook een bibliotheek. De kinderen hebben bepaalde lees perioden in de bibliotheek. Dit zijn klas zes kinderen. Zij kunnen ook boeken lenen van de bibliotheek.

Ik hoop dat dit een klein beeld geeft van ons werk hier. Ik zou graag ook de mensen in. Kuinre die mij geholpen hebben hier van wat laten zien.

Hartelijk dank. Jan Straaathof.=